

***Te gast in de abdij van de
Zusters Birgittinessen***

Kapel: hierin vinden deze dag beide vieringen plaats.

Ruimte van samenkomst: te bereiken via de grote poort van de abdij, en door de voorhof langs de visvijver. Het zaaltje wordt door de zusters beschikbaar gesteld en hierin kunt u uw eigen meegebrachte lunch gebruiken.

Koffie en thee: wordt u ook door de zusters aangeboden.

WC's en fietsoplaadpunten zijn ook aanwezig.

Ook in uw eigen parochie

Het is natuurlijk ook mogelijk het feest van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid met uw pastoor of kapelaan in uw eigen parochie te vieren. Wij juichen dat van harte toe.

Zo zou u b.v. 's-morgens na de Heilige Mis gezamenlijk een meditatie kunnen hebben bij het genadebeeld.

Na de lunch is er dan gelegenheid voor het bidden van de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Daarna een moment ter voorbereiding op het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening. Om 15.00 uur gebed met samenzang en afsluiting.

Bereikbaarheid van de abdij

Vanaf A50 Eindhoven-Oss/Nijmegen:

Neem afslag 13 en ga bij de eerste rotonde linksaf (3 kwart rond). Na circa 250 meter linksaf (Burenstraat) en rechts ziet u de abdij.

Vanuit de richting Boxmeer/Venray:

Op de N277 neemt u afslag Uden/Volkel (N264) en gaat u vervolgens op de vijfde rotonde (de laatste rotonde voor de A50) rechtsaf. Na circa 250 meter linksaf (Burenstraat) en rechts ziet u de abdij.

Met de fiets: De abdij ligt nabij knooppunt 10 en nabij afslag 13 van de A50. U kunt in Uden ook de bordjes "Museum voor Religieuze Kunst" volgen.

Met de bus: Vanaf het busstation in Uden loopt u via de Pastoor Spieringsstraat en de St. Janstraat. Daar volgt u de bordjes "Museum voor Religieuze Kunst".

Looptijd circa 15 minuten.

***Van harte welkom
op het***

***WERELDWIJDE
GROTE FEEST***

ZONDAG 27 APRIL 2014

**ZONDAG
27 APRIL 2014**

FEEST



***Zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid
en
Heiligverklaring
Paus Johannes XXIII
Paus Johannes Paulus II***

***Uden
Abdij Birgittinessen***

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De zondag van de Goddelijke Barmhartigheid is een wereldwijd feest in de Katholieke Kerk en wordt gevierd op de zondag na Pasen. In Nederland wordt het vanaf 1998 jaarlijks plechtig gevierd. Begonnen in Hilversum en inmiddels in diverse andere parochies. Op deze dag staan de deuren van Gods Barmhartigheid wijd open en worden alle gelovigen uitgenodigd om deze genaden in ontvangst te nemen. Door op deze dag zowel de Heilige Communie te ontvangen, als ook te Biecht te gaan, wordt de ziel geheel gezuiverd. Zie verder het kader van Zr. Faustina Kowalska.

Paus Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II verklaarde Zr. Faustina zalig op 18 april 1993 en heilig op 30 april 2000. Op deze dag stelde hij ook wereldwijd de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid in. En nu, op de zondag na Pasen in 2014 wordt, nadat op zijn voorspraak erkende wonderen zijn geschied, Johannes Paulus II zelf heilig verklaard. Wij zullen daar zeker op deze dag veel aandacht aan besteden.

Programma **Zondag 27 april 2014**

- 9.00 uur** Eucharistieviering
10.00 uur Rechtstreekse uitzending Heiligverklaring van JP II (in het samenkomstzaaltje)
11.30 uur Gelegenheid voor een biechtgesprek (graag vooraanmelding)
12.30 uur Zelfmeegebrachte lunch (koffie en thee is gratis)
14.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste. **Gebedsviering, gelegenheid voor persoonlijke Biecht**
16.00 uur Instelling van het Allerheiligste
16.15 uur Afsluiting.
Na beide vieringen is er gelegenheid tot verering van de relikwie van zuster Faustina.

Meer informatie?

Mocht u meer informatie over deze feestdag willen, dan kunt u bellen of mailen naar:

Richard de Groot tel: 0413-269214

www.barmhartigheidzondag.nl

Email: richard@grootuden.nl

Zr. Faustina Kowalska

Zuster Faustina werd geboren op 25 augustus 1905 en kreeg de doopnaam Helena. Op 1 augustus 1925 werd zij aanvaard bij de zusters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid en kreeg later de kloosternaam Maria-Faustina (Faustina betekent begunstigde) Zij vervulde verschillende taken zoals keukenhulp, hovenierster en portierster. De liefde tot God en de naastenliefde brachten haar tot een buitengewone graad van offervaardigheid en intimiteit met God. Haar geestelijk leider droeg haar op haar dagboek te schrijven. Na veel lijden overleed ze op 5 oktober 1938 (ze was 33 jaar) aan tuberculose.

Haar speciale zending begon op 22 februari 1931 toen aan haar de Barmhartige Verlosser verscheen.

Gedurende vele verschijningen gaf Hij beloftes en droeg haar diverse taken op. Deze houden globaal in:

- Het genadebeeld met onderschrift "Jezus ik vertrouw op U"*
- De wil dat de eerste zondag na Pasen het feest van de Barmhartigheid wordt.*
- Drie uur 's-middags, het uur van de barmhartigheid.*
- De rozenkrans, of kroontje, van de Goddelijke Barmhartigheid.*